

Ontmoeten & Leren Bij de Haard

Najaar 2023



Het thema van de PKN voor de **Startzondag 2023** is **'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.** Ga mee! kunnen we ook horen als een vraag – ga je mee? doe je mee? – aan jezelf gesteld of een vraag die je iemand anders kunt stellen. He, ga mee naar een film in onze kerk of doe je mee met een nieuwe geloofskring in onze kerk, ook voor twijfelaars? Hoe dan ook, we hopen op respons.



Geloof

Willibrord-lezing 2023

Dit jaar wordt de Willibrord-lezing gehouden in de rk Willibrordkerk, waar we om 19.30 uur beginnen met het vieren van de vespers. Aansluitend de lezing 'Vensters op Willibrord: verbinden of verdelen?' door dr. A. ten Klooster.

Dinsdag 7 november, vanaf 19.30 uur in r.k. Willibrordkerk

Geloofskring

ds. Six-Wienen en ds. Otten willen graag aan de hand van het boek 'Geloven doe je zo' van Anne van Olst in kringverband spreken over wat christenen geloven. Het boek behandelt de apostolische geloofsbelijdenis en voert ons naar de kern van het christelijke geloof. Geschikt voor gelovigen en ongelovigen en iedereen daar tussenin.

Woensdag 11 okt. 8 nov. 13 dec. 10 jan. en 7 febr. afwisselend in Vleuten en de Meern van 20.00 tot 21.30 uur. Opgave bij een van de predikanten.

Bijbel

De bijbel (opnieuw) leren lezen

De beroemde monnik Anselm Grün schreef een boek voor mensen die het lastig vinden om de Bijbel te lezen. Want hij is geschreven in zo'n andere taal, die moeilijk te begrijpen is. Misschien wordt je bang van de teksten, omdat er gesproken wordt over een oordeel. Of boos, vanwege de oorlogsverhalen, waarin geweld overheerst. We hebben volgens Grün de juiste bril nodig om de Bijbel te lezen. Dan zien we dat de woorden helend en bevrijdend voor ons zijn; woorden van leven! Ik zal graag putten uit dit boek en met de deelnemers een keuze maken uit de bijbelboeken om gedurende vijf avonden samen te gaan lezen. Hopelijk stelt het jou in staat (opnieuw) verbinding te maken met de Bijbel. De avonden zijn ook per keer te bezoeken

Donderdag 19 oktober, 2,16 en 30 november en 14 december van 20.00-21.30 uur Bij de Haard. Zijn de avonden bezwaarlijk, dan kan overdag ook een optie zijn. Opgave bij ds. Otten. predikant@torenpleinkerk.nl

Gebed

Getijden door de week, bidden op het ritme van de dag

Christenen over heel de wereld bidden op vaste tijden van de dag. In onze dagen ontdekken kerken weer de kracht van vaste gebedstijden vanwege de balans en rust, die zij brengen in een druk bestaan. Echter maar weinig mensen nemen de stap om door de week ook echt naar de kerk te gaan. Dat is jammer want de kracht van een gemeenschappelijk gebed is groot.

In onze kerk kun je op dinsdagmiddag (**Sext**) 12.00 uur, woensdagavond vroeg (**Vespers**) 19.30 uur, donderdagavond laat (**Completen**) 21.40 en op vrijdagmorgen vroeg (**Lauden**) om 8.40 uur de getijden meebidden.

Op *dinsdag 10 oktober* willen we graag op een inspiratieavond meer informatie geven over wat getijden precies zijn en in het bijzonder over het bidden met psalmen, waarin Jezus zelf ons voorging.

Dinsdag 10 oktober, 20.00 uur Bij de Haard, opgave niet nodig.

Kloosterweekend in abdij Koningsoord in Oosterbeek/Arnhem

Van vrijdagmiddag 19 januari tot zondagmiddag 21 januari kunnen we – een groep van 12 mensen - de getijden in dit klooster meevieren. Wilt u mee, geeft u zich dan snel op. Voor de deelnemers zal een kennismakingsavond vooraf georganiseerd worden.

Opgave bij ds. Otten. predikant@torenpleinkerk.nl



**Protestantse
Kerk**

Gesprek

Berusting of geloofsovergave? *Over het voorzienigheidsbegrip in heden en verleden*

Ons gemeentelid en kerkhistoricus Jan Wim Buisman houdt onder deze titel een lezing, waarin hij een historische analyse maakt van menselijke reacties op rampen. Het begrip berusting/ fatalisme blijkt sterk door de negentiende eeuw te zijn gekleurd, een eeuw die gefixeerd was op causaliteit. Sommige gelovigen namen die fixatie bewust of onbewust over en kwamen soms tot fatalistische conclusies. Een onderwerp om na de lezing met elkaar over door te spreken.

Dinsdag 31 oktober om 20.00 uur Bij de Haard.

Open Huis met thema Elke 3^e dinsdagmorgen van 10.00 - 11.30 uur (Inloop vanaf 9.30 uur) bespreken we samen een bepaald thema. De bijeenkomsten worden geleid door ouderlingen Henny du Cloo en Truus van de Kamp. Opgave bij Henny du Cloo tel: 06 22303074 of hducloo@yahoo.com We beginnen **op di. 19 september** De thema's worden in de nieuwsbrief aangekondigd. Wees welkom!

Dinsdag 19 september, 17 oktober, 21 november en 19 december Bij de Haard.

Ouder worden met geloof

In een gemoedelijke sfeer met een kopje thee passeren in een uurtje op woensdagmiddag diverse onderwerpen rondom ouder worden. Onderwerpen, die we soms uit de weg gaan, maar toch goed zijn om te bespreken. Niemand is te jong voor deze groep!

Wo. 13 september, 11 oktober, 15 november, 17 januari, 21 februari, 20 maart en 17 april van 15.00 -16.00 uur Bij de Haard.



Leven met verlies Opnieuw willen we gelegenheid geven om samen over onze verlies- en rouwervaringen te spreken. Ouderlingen Truus van de Kamp en Anne Marie Hogendoorn willen graag leiding geven aan dit gesprek. Opgave bij Anne Marie Hogendoorn, tel.06-12612333 annemariehogendoornsm@gmail.com of Truus van de Kamp, 0302767523 tvdkamp123@gmail.com. *Data in overleg. Eerst keer op maandag 15 januari 2024 van 10.00-11.30 uur.*

Vervolg Encycliek Laudato si' van paus Fransiscus, over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

Alweer 8 jaar geleden verscheen deze belangwekkende encycliek over wat er met ons huis, onze wereld aan het gebeuren is. Fransiscus bespreekt de menselijke wortel van de ecologische crisis en geeft met richtlijnen een ecologische opvoeding. 4 oktober verschijnt er een vervolg op. Bij genoeg belangstelling plannen we samen met de rk parochie in de Veertigdagentijd van 2024 enkele data om samen te gaan lezen.

Verbeelding

Filmhuis

Samen film kijken en kort erover napraten met een glaasje blijft een goed recept. Bram van der Perk en ds. Otten hebben weer bijzondere films uitgekozen. Dit seizoen beginnen we met twee films van Lukas Dhont, over vriendschap en over een transgendermeisje.

ma. 25 september Close, ma. 30 oktober Girl en ma.27 november Barbie, ma. 29 januari Plus que jamais en ma. 26 februari EO



Poëziekring

Vier donderdagavonden in deze wintermaand lezen we samen gedichten. Een trouwe groep doet elk jaar mee, maar nieuwe aanmeldingen zijn welkom. Dit keer lezen we gedichten van Willem Jan Otten. We zullen daarbij putten uit zijn bundel 'Diepe eb', *Vijftig jaar dichter vijftig gedichten*, die in 2022 verscheen.

Donderdag 4, 11, 18 en 25 januari 2023 om 20.00 uur. Opgave bij ds. Otten



Voor alle bijeenkomsten geldt dat ze onder voorbehoud zijn en opgave vooraf gewenst is. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte.

ds. Idelette Otten,
tel.0302657776 of predikant@torenpleinkerker.nl



Torenpleinkerker
Vleuten