

Ontmoeten & Leren Bij de Haard

Najaar 2022



Het thema van de PKN voor de Startzondag 2022 is

'Aan tafel! – Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding'.

Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt is genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in om genade handen en voeten te geven. Wees welkom!



Vier zaterdagochtenden willen we met elkaar aan tafel, nadat we ons verdiept hebben in wat en hoe we als kerk vieren. De bijeenkomsten zijn van 10.30-12.00 uur. Na een kort middaggebed lunchen we samen aan tafel bij de Haard

- ◆ Liturgie vieren met lijf en leden. Hoe bewegen we ons in de kerk? – *Zaterdag 24 september*
- ◆ Aan tafel! Hoe vieren we de maaltijd en wat is de betekenis van de diverse onderdelen van het tafelgebed? – *Zaterdag 19 november*
- ◆ Over vasten en feesten. Hoe een voorbereiding de feestvreugde kan verdiepen – *Zaterdag 18 februari 2023*
- ◆ De Goede Week. Hoe naderen we het geheim van Pasen? – *Zaterdag 25 maart 2023*

Bijbel

Parabels, onderricht van Jezus en de rabbijnen

Jezus vertelde in zijn onderricht veel gelijkenissen of parabels. Deze voorkeur deelt hij met de rabbijnen. We zullen een paar bekende parabels 'zij-aan-zij' – vanuit joodse en christelijke traditie bespreken. Samen ontdek je veel meer dan alleen.



De eerste avond is een initiatief van de commissie Kerk & Israël. Maar hopelijk smaakt het naar meer. *Woensdag 21 september, woensdag 5 en 12 oktober 20.15-21.30 uur Bij de Haard.*

Opgave bij ds. Otten, predikant@torenpleinkerk.nl of bij Olga Ladage, olga.ladage@ziggo.nl

Geloof

Inspiratie van Willibrord

ds. Gert Landman weet enthousiast te vertellen over Willibrord en diens keltische spiritualiteit. *Donderdag 3 november om 20.00 uur met aansluitend een getijdegebed.*

Willibrord-lezing 2022

Dit jaar mogen we ons gemeentelid en voormalig Theoloog des Vaderlands, Janneke Stegeman verwelkomen. Zij zal op maandag 7 november de elfde Willibrord-lezing houden. De locatie is dit keer onze eigen oude Willibrordkerk, waar we om 19.30 uur beginnen met het vieren van de vespers. Aansluitend is de lezing. *Maandag 7 november, vanaf 19.30 uur in Torenpleinkerk*



Getijden door de week

Christenen over heel de wereld bidden al eeuwenlang het getijdengebed, op het ritme van de dag, om zo het geheim van het goede leven te ontdekken: balans en rust in een druk bestaan. Wij willen onze kerk ook openstellen voor dit gezamenlijk gebed op de scharnierpunten van de dag, op de volgende momenten in de week:

- ◆ Dinsdagmiddag 12.00 uur (noon)
- ◆ Woensdagavond vroeg 19.30 uur (vespers)
- ◆ Donderdagavond laat 21.40 (completen)
- ◆ Vrijdagmorgen om 8.40 uur (lauden)

De getijden duren zo'n twintig minuten.

Kloosterweekend in abdij van West Malle.

Van vrijdagmiddag 10 februari tot zondagmiddag 12 februari kunnen we met een groep van 12 mensen de getijden in dit klooster meevieren. Wilt u mee, geeft u zich dan snel op.



Protestantse
Kerk

Gesprek

Open Huis met thema

Elke 3^e dinsdagmorgen van 10.15 - 11.45 uur (inloop vanaf 9.45 uur) bespreken we samen een bepaald thema. De bijeenkomsten worden geleid door ouderlingen Henny du Cloo en Truus van de Kamp. Opgave bij Henny du Cloo (tel: 06 22303074 of hducloo@yahoo.com). De thema's worden in de nieuwsbrief aangekondigd. Wees welkom!

Dinsdag 20 september, 18 oktober, 15 november en 20 december van 10.15-11.45 uur (inloop 9.45 uur) Bij de Haard.

Ouder worden met geloof

In een gemoedelijke sfeer met een kopje thee passeren in een uurtje op woensdagmiddag diverse onderwerpen rondom ouder worden. Onderwerpen, die we soms uit de weg gaan, maar toch goed zijn om te bespreken. Niemand is te jong voor deze groep! *Woensdag 7 september, 19 oktober, 16 november, 7 december en 12 januari, van 15.00-16.00 uur Bij de Haard.*



Leven met rouw

Opnieuw willen we gelegenheid geven om samen over onze verlies- en rouwervaringen te spreken. Ouderling Truus van de Kamp en gemeentelid Anne Marie Hogendoorn willen graag leiding geven aan dit gesprek. Opgave bij Anne Marie Hogendoorn (tel.06-12612333 annemariehogen-doornsm@gmail.com) of Truus van de Kamp (0302767523 tvdkamp123@gmail.com).

Maandag 19 en 26 september, 10 en 24 oktober, 14 november (onder voorbehoud), 21 en 28 november (onder voorbehoud). Afsluiting 12 december van 10.00-11.30 uur.

'Being an inspiring parent'

Jonathan Sacks (1948-2020), voormalig opperrabbin van het Britse Gemenebest zag het gedachtegoed en de leefregels die beschreven staan in de Thora als een geschenk voor de wereld en riep mensen op om vanuit deze gezamenlijke bron, elkaar te vinden en te versterken. In onze wereld is het een grote uitdaging voor ouders en grootouders om de vlam bij kinderen te ontsteken, die hen doet groeien in geloof en vertrouwen in een groter plan, dat ons verbindt, bemoeit en richting geeft.



Op 4 avonden willen we in gesprek gaan met als onderlegger de 13 beginselen van inspirerend (groot)ouderschap, zoals Jonathan Sacks die heeft verwoord. Ouders én grootouders en andere medeopvoeders zijn van harte welkom. Opgave bij Janneke Geerse (jannekegeerse@live.nl).

Donderdag 6 en 20 oktober en 10 en 24 november van 19.30 – 21.00 uur Bij de Haard.

Verbeelding

Filmhuis

Samen film kijken en kort erover napraten met een glaasje blijft een goed recept. Bram van der Perk en ds. Otten hebben weer bijzondere films uitgekozen:

- ◆ *Maandag 26 september* Capharnaüm
- ◆ *Maandag 31 oktober* The Father
- ◆ *Maandag 28 november* La vérité

Aanvang steeds om 20.00 uur. Opgave bij Bram van der Perk (0652831279 of bramvanderperk@casema.nl).



Poëzie-kring

Vier donderdagavonden in deze wintermaand lezen we samen gedichten. Een trouwe groep doet elk jaar mee, maar er kan nog meer bij. Dit keer lezen we gedichten van Marjoleine de Vos, dichter, columnist en redacteur kunst bij NRC.

Donderdag 5, 12, 19 en 26 januari 2022 om 20.00 uur.

Opgave bij ds. Otten



Voor alle bijeenkomsten geldt dat ze onder voorbehoud zijn en opgave vooraf gewenst is. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte.

Voor meer informatie, opgave voor activiteiten of andere zaken kunt u contact opnemen met dominee Idelette Otten, via 030-2657776 of predikant@torenpleinkerker.nl. Zie ook www.torenpleinkerker.nl.

